

ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΚΡΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:

Σαρρή Ελεάννα - Στάμου Αναστασία

- **ΕΛΛΑΔΑ**

- Το ποίημα γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθο και έναν χρόνο αργότερα τυπώθηκε στο Μεσολόγγι. Το ποίημα συνδυάζει στοιχεία από τον ρομαντισμό αλλά και τον κλασικισμό. Το ποίημα «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές· από αυτές οι 24 πρώτες καθιερώθηκαν ως εθνικός ύμνος το 1865. Οι δύο πρώτες ανακρούονται και συνοδεύουν πάντα την έπαρση και την υποστολή της σημαίας και ψάλλονται σε επίσημες στιγμές και τελετές. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσής του αποδίδονται ορθίως τιμές στρατιωτικού χαιρετισμού «εν ακινησία».
- Από τις 18 Νοεμβρίου 1966 καθιερώθηκε με την απόφαση 6133 και εθνικός ύμνος της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
ποῦ μὲ βιά μετράει τὴν γῆ.

Ἄπ' τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθερία

ΙΤΑΛΙΑ

- Ο εθνικός ύμνος της **Ιταλίας** γράφτηκε το φθινόπωρο του 1847 από έναν φοιτητή και πατριώτη, τον Γκοφρέντο Μαμέλι, σε μουσική του Μικέλε Νοβάρο. Ο ύμνος γεννήθηκε σε κλίμα πατριωτικό, όταν η Ιταλία πολεμούσε την Αυστρία.
- Ο επίσημος τίτλος του είναι **Il canto degli Italiani** (Το τραγούδι των Ιταλών), όμως περισσότερο γνωστός στους Ιταλούς είναι ως **Inno di Mameli** (Ύμνος του Μαμέλι). Επίσης ορισμένες φορές αναφέρεται και ως **Fratelli d'Italia** (Αδέρφια της Ιταλίας), καθώς με τη φράση αυτή ξεκινάει ο ύμνος.
- Αποτελεί τον εθνικό ύμνο της Ιταλικής Δημοκρατίας από τις 12 Οκτωβρίου 1946.



Αδέλφια της Ιταλίας
Η Ιταλία έχει ξυπνήσει Με το κράνος του
Σκιπίωνα Έζωσε το κεφάλι της Που είναι η Νίκη;
Ας προσφέρει τα μαλλιά της Γιατί σκλάβα της
Ρώμης Την έπλασε ο Θεός
Αδέλφια της Ιταλίας Η Ιταλία έχει ξυπνήσει Με το
κράνος του Σκιπίωνα
Έζωσε το κεφάλι της Που είναι η Νίκη; Ας
προσφέρει τα μαλλιά της Γιατί σκλάβα της
Ρώμης Την έπλασε ο Θεός
Ας σφιχτούμε σε ένα σώμα Είμαστε έτοιμοι να
πεθάνουμε Η Ιταλία μας κάλεσε
Ας σφιχτούμε σε ένα σώμα Είμαστε έτοιμοι να
πεθάνουμε Η Ιταλία μας κάλεσε
Ναί

ΑΓΓΛΙΑ

- Το **God Save the Queen** ή **the King** (Ο Θεός ας σώζει τη βασίλισσα, γνωστός και σαν Ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα ή τον βασιλιά), είναι ο εθνικός και βασιλικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νέας Ζηλανδίας και ένας από τους δύο εθνικούς ύμνους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Τζαμάικα, του Τουβαλού, της Νήσου Νόρφολκ, της Ανγκουίλλας και των Μπαχαμών.



Ο Θεός είθε να σώζει τη μεγαλόψυχη
Βασίλισσά μας
Πολλά χρόνια να ζήσει η ευγενής μας
Βασίλισσα
Ο Θεός να σώζει την Βασίλισσα!
Στείλε τη νικηφόρα,
Ευτυχισμένη και δοξασμένη
Να μας κυβερνά για καιρό
Ο Θεός να σώζει την Βασίλισσα!
Ω, Κύριε, Θεέ μας, εγέρθητι,
Σκόρπισε τους εχθρούς της
και προκάλεσε την πτώση τους
περίπλεξε τις πολιτικές τους,
Ματαίωσε τα δολερά τους τεχνάσματα,
Σε Εσένα τις ελπίδες μας στηρίζουμε,
Ο Θεός να μας σώσει όλους!

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

- **Μπιλάντι, Μπιλάντι, Μπιλάντι** (Αραβικά: *بلادي بلادي بلادي*) είναι ο τίτλος του εθνικού ύμνου της Αιγύπτου από το 1979. Οι στίχοι κι η μουσική γράφτηκαν από το Sayed Darwish (1892-1932). Αποτελείται από τρεις στροφές, αλλά συχνά σήμερα χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη.



- Πατρίδα μου, πατρίδα μου, πατρίδα μου,
δική σου είναι η αγάπη κι η καρδιά μου.
Πατρίδα μου, πατρίδα μου, πατρίδα μου,
δική σου είναι η αγάπη κι η καρδιά μου.
- Αίγυπτε! Μητέρα κάθε γης,
Ελπίδα μου και φιλοδοξία μου,
Πώς μπορεί κανείς να μετρήσει
για την ανθρωπότητα τις ευλογίες του Νείλου;
- Πατρίδα μου, πατρίδα μου, πατρίδα μου,
δική σου είναι η αγάπη κι η καρδιά μου.
Πατρίδα μου, πατρίδα μου, πατρίδα μου,
δική σου είναι η αγάπη κι η καρδιά μου.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

- Οι στίχοι του ύμνου γράφτηκαν ως ποίημα τη δεκαετία του 1870 από τον Ιρλανδό Ελευθεροτέκτονα μετανάστη Τόμας Μπράκεν. Το 1876 διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός για το ποιος θα έγραφε την μουσική για το ποίημα, με έπαθλο δέκα "γουινέες" (Αγγλικό νόμισμα). Νικητής του διαγωνισμού ήταν ο Τζον Τζόζεφ Γουντς που συνέθεσε τη μελωδία μέσα σε ένα απόγευμα, αφότου έμαθε για τον διαγωνισμό.
- Το 1976 μια επιτροπή παρουσιάστηκε στη βουλή ζητώντας να κατοχυρωθεί το άσμα ως εθνικός ύμνος. Έτσι στις 20 Νοεμβρίου του 1977 αναγνωρίστηκε επίσημα με την άδεια της Ελισάβετ Β', για να χρησιμοποιείται παράλληλα με τον, God Save the Queen ο οποίος ως τότε ήταν ο μοναδικός επίσημος ύμνος της Νέας Ζηλανδίας.



Θεέ των εθνών ,στα πόδια Σου
σε δεσμούς αγάπης συναντιόμαστε
Άκου τις φωνές μας ,(σε) ικετεύουμε
Θεέ προστάτευσε την ελεύθερή μας χώρα
Φύλαξε το τριπλό αστέρι του Ειρηνικού
Από τα κοντάρια της διαμάχης και του
πολέμου,
Κάνε οι ύμνοι (έπαινοι) της μακριά,
Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία.
Άνδρες κάθε πίστης και φυλής
Μαζεύονται εδώ μπροστά στο πρόσωπό Σου
Ζητώντας Σου να προστατεύσεις αυτό το
μέρος
Θεέ υπερασπίσου την ελεύθερη μας χώρα
Από τη διχόνοια, τον φθόνο ,το μίσος
Και από τη διαφθορά υπερασπίσου την
πολιτεία μας
Κάνε τη χώρα μας καλή και μεγάλη
Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία.

ΑΡΜΕΝΙΑ

- Το "**Μερ Χαϊρενίκ**" ("Η πατρίδα μας") είναι ο Εθνικός Ύμνος της Αρμενίας. Ορίστηκε ως εθνικός ύμνος της χώρας την 1η Ιουλίου του 1991 και βασίζεται στον ύμνο της Πρώτης Αρμενικής Δημοκρατίας (1918-1920), αλλά έχει διαφορετικούς στίχους
- . Οι στίχοι γράφτηκαν αρχικά σαν ποίημα από τον ποιητή Μικαέλ Ναλμπαντιάν (1829-1866) και αργότερα μελοποιήθηκαν από το συνθέτη Μπαρσέγκ Κανατσιάν (1885-1967).



Η πατρίδα μας, ελεύθερη και ανεξάρτητη,
Έζησε από αιώνα σε αιώνα
Τα παιδιά της φωνάζουν
Ελεύθερη και ανεξάρτητη Αρμενία.
(δix οι δύο τελευταίοι στίχοι)
Να αδερφέ, μία σημαία για σένα,
Την έφτιαξα με τα χέρια μου
Τις νύχτες που δεν κοιμόμουνα,
Με δάκρυα την έπλυνα.
(δix οι δύο τελευταίοι στίχοι)

ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΚΡΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:

Σαρρή Ελεάννα - Στάμου Αναστασία